



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα 22/09/2020
Αρ. Πρωτ.:461

Προς: Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες»

Αξιότιμοι,

η δημοσίευση της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4011/Β/18-09-2020) έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία και έχει αναστατώσει όλη την κοινότητα των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, που όπως γνωρίζετε ξεπερνούν τους 1 εκατομμύριο ανθρώπους στην χώρα μας. Η κατάταξη του αρρυθμιστου σακχαρώδη διαβήτη στην κατηγορία των ατόμων ενδιάμεσου κινδύνου, σοβαρής νόσησης σε περίπτωση λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, θεωρούμε πως είναι αβάσιμη και δίχως επιστημονικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η υποχρέωση να υπάγεται κάποιος σε 2 από τις καταστάσεις που περιγράφονται στο πεδίο 2 της ΚΥΑ, όπως αυτό διευκρινίζεται και στην αριθμ. Διδαδ/φ.69/126/16316/20-09-2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας είναι μια κίνηση άτοπη, που έχει μόνο γνώμονα την οικονομική διάσταση του ζητήματος.

Την στιγμή που όλα τα δημοσιεύματα μιλούν για τον κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά οι άνθρωποι με αρρυθμιστο διαβήτη και που ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) κάνει λόγο για ισχυρά δεδομένα και αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά, που δείχνουν σχετικά αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό SARS - COV - 2 των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά, **αναμφισβήτητα, ιδιαίτερα**

αυξημένο τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης εφόσον νοσήσουν τα άτομα αυτά, η έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ είναι κίνηση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμούς.

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. δέχτηκε τεράστιο όγκο τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων από ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη, που εκφράζουν τον φόβο τους σχετικά με την υγεία τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που τα κρούσματα στην Ελλάδα βαίνουν αυξανόμενα, που διαρκώς σχεδιάζονται και επιβάλλονται νέα μέτρα περιορισμού της διασποράς του SARS-COV 2, που το σύστημα υγείας πιέζεται σημαντικά και οι ΜΕΘ αρχίζουν να γίνονται δυσεύρετες, η εν λόγω ΚΥΑ είναι τουλάχιστον εσφαλμένη.

Καλούμε τους αρμόδιους κκ. Υπουργούς Υγείας και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων να ανακαλέσουν **άμεσα** την διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα να τεθούν οι άνθρωποι με αρρυθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, στα άτομα υψηλού κινδύνου. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία καλούνται να λάβουν επίσημα θέση, ως οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς στον τομέα. Η αγωνία μας είναι μεγάλη και πιστεύουμε πως η εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ θα οδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας με σακχαρώδη διαβήτη, που θα μολυνθεί με τον νέο κορωνοϊό, να νοσήσουν σοβαρά ή ακόμη και να καταλήξουν.

Οι ευθύνες θα βαρύνουν εσάς αποκλειστικά και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η Ομοσπονδία μας θα είναι δίπλα σε όσους ανθρώπους με διαβήτη και τις οικογένειές τους, που θα πληγούν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΚΥΑ, ακόμη και δια της νομικής οδού.

Ο Γεν. Γραμματέας



Σπυρίδων Αθανασίου

Με εκτίμηση



Η Πρόεδρος



Βασιλική Λούβαρη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υπουργείο Υγείας, υπόψη Υπουργού κ. Βασιλείου Κικίλια
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, υπόψη Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση
4. Υπουργείο Εσωτερικών, υπόψη Υπουργού κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ)
2. Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (ΕΕΕ)
3. Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ)
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)
5. Ένωση Ασθενών Ελλάδας
6. Σωματεία – Μέλη ΕΛΟΔΙ
7. Μέλη ΔΣ ΕΛΟΔΙ